

Devantier familiens historie i korte træk



Jeg vil gerne tage jer på en rejse. Devantier familiens rejse fra Frankrig til Tyskland og videre.

Vi har sporet vores familie tilbage til Frankrig og indtil videre ved vi at Pierre Devantier blev født cirka 1637 i en lille landsby der hed La Gorgue i et stort område kaldet LAalou, cirka 1 times kørsel fra byen Lille i det nordlige Frankrig. På den tid i historien var hele området en del af Spanish Netherlands

Pierre var landmand. Nogle af de ting som han dyrkede, var de 2 nye afgrøder som kom fra Amerika, tobak og kartofler. Jeg formoder, at de var flittige og dygtige. Det er i hvert fald det indtryk man får når man læser historiebøgerne. Huguenotterne blev anset for at være nogle af de bedste landmænd i det 17. århundredes Frankrig.

En af de ting som havde stor indflydelse på fremtiden for Huguenot familierne var den kendsgerning at Kong Louis d. 14 var blevet opdraget til at hade de reformerte. Da han blev enevældig konge i 1661. Gjorde han alt for at forhindre, de reformerte i at arbejde og endda leve. Han forfulgte huguenotter med døden, forvisning til galejerne (slaveskibe) eller fratog dem alt, hvad de ejede. En anden ting der skete i løbet af dette år; den franske konge startede en krig i det nordlige Frankrig i forsøg på at få hele regionen tilbage til Frankrig. Han vandt og området var igen en del af kongeriget Frankrig.

Devantier familien blev sandsynligvis også udsat for kongens had og den eneste måde, de kunne undgå forfølgelse på, var, hvis de konverterede til katolicismen eller flygtede til nabolandene. Devantier familien valgte at flygte ud af landet kort efter Ludvig kom til magten i 1661.



Der var grunde nok for alle huguenotter i Nordfrankrig til at forlade landet. De flygtede til Friesenheim, som ligger i Fyrstendømmet Pfalz i Tyskland. I dag hedder området Rheinland Pfalz, der var reformeret på det tidspunkt. Her blev huguenotterne budt velkommen med åbne arme. Prinsen vidste, at de var gode landmænd. Så de reformerte flygtninge fik mange privilegier, som gjorde det muligt for dem at starte et nyt liv. Vores familie fortsatte som tobak og kartoffelavlere. Devantier familien fik nogle gode år her. Pierre Devantier giftede sig med Marie La Bouve fra Calais. De slog sig ned og startede en familie. Alle deres børn blev født der. Vi ved at otte børn, voksede op og blev gift. Der var sandsynligvis børn, der døde unge. Der er huller mellem nogle af fødselsårene.

I 1680'erne, slog katastrofen til igen. Fyrstendømmet Pfalz fik en ny prins. Efter pres fra Frankrig, konverterede prinsen til katolicismen. Herefter begyndte han at forfølge de reformerte. Han forlangte, at de skulle overgive deres ejendomme til staten.

På det tidspunkt havde de reformerte været i landet så længe, at de havde gode gårde; men nu var huguenotternes levebrød truet, ligesom det var tilfældet for Devantier familien. Familien flygtede ud af landet i 1689



Denne gang flygtede de længere mod øst til hertugdømmet Brandenburg (nord for Berlin). Her blev de budt velkommen med åbne arme. Over 20.000 flygtninge flygtede til Brandenburg. I Brandenburg fik de tildelt store landområder, som var blevet hærgnet af krige og epidemier. Et Område især, der blev kaldt Uckermark, beliggende mellem Østersøen og Berlin. De reformerte startede et dusin kolonier, som hurtigt blev til reelle landsbyer. Mange af navnene eksisterer stadig, herunder Battin, Bergholz, Klein og Gross-Ziethen, Gramzow og Woddow.

Familien Devantier flyttede til Woddow, hvor de startede forfra med landbrug. Igen, var det tobak og kartoffel, der var de primære afgrøder.

Alt denne forfølgelse og at være flygtning, viser sig at være for meget for Pierre Devantier. Jeg kan sagtens forestille mig, at han var træt og slidt nu; han dør i 1692, kun 55 år gammel. Det ser ud som det er det fjerde barn (Isaac Devantier), der overtager gården i Woddow. Der er stadig Devantier efterkommere i den landsby.

Den næste generation er nu klar til at tage over. De otte børn var (Pierre, Marie, Jakob, Isak, Jeanne, Abraham, Sara, Elisabeth), og alle efterkommere, vi kender i dag kommer fra de fem børn, der er understreget.



I 1719, inviterede den danske konge en gruppe huguenotter til Danmark. De blev inviteret til byen Fredericia, hvor der var religionsfrihed (for katolikker, jøder og de franske reformerte – huguenotter der var inspireret af Jean Calvin). Resten af Danmark var lutherske kristne. Det var primært på grund af tobak, at de reformerte blev inviteret til Danmark. Den danske konge troede det ville være en god forretning. De forsøgte i næsten 100 år, men klimaet var ikke det bedste for tobak dyrkning og kort efter Amerikas uafhængighed, begyndte produktionen at falde. På grund af alt for meget billig tobak, der blev importeret fra den nye verden..

Jacob Devantier, søn nr. 3 af Pierre Devantier, var en af lederne i gruppen. Nogle af de andre familiers navne var Deleuran, Honore, Dupont, Le Fevre, Louison, Armand (Hermann), Dufresne og Blond. Alle reformerte familier modtog mange privilegier. Bl.a Skatte frihed i 20 år, kongen betalte for skolen, en ny kirke og mange andre ting. I 1723, var Jakob i stand til at købe sin egen gård.



Ingen efterkommere i Tyskland og Danmark forlod deres lande i de næste 100 år. Men en masse ting begyndte at ske i Europa efter Napoleonskrigene. I 1820'erne besluttede den første af mange Devantier efterkommere at søge nye muligheder andre steder. Fra dette tidspunkt og fremefter, begyndte en masse familier og enkeltpersoner en rejse, der har resulteret i efterkommere i mange lande rundt om i verden

Grenene fra Island, Norge, Canada og New Zealand kom fra Danmark. Der er også flere afdelinger i USA, der kom fra Danmark. De øvrige USA grene kom fra den tyske gren. Det samme gælder for de brasilianske, sydafrikanske og australske grene.



I dag er der forskellige måder at stave navnet. I Danmark er navnet, Devantier stavet både med og uden "R" og stavet som Duvantier. I andre lande er det stavet ligesom DeVantier, de Vantier, eller De Vantier.

Vi må ikke glemme de hundredvis af efterkommer efternavne. Ingen nævnt - ingen glemt

Vi kommer alle fra de samme forfædre

Fortalt af Torben Devantie - The Devantier Family Tree – www.devantie.net